

†

*BID VOOR DE ZIEL*

*van de Heer*

**Adolphe PLETTINCKX**

*echtgenoot van Mevrouw*

**Alida FOUCART**

Oud-Strijder 1940-1945 - Krijgsgevangene

*geboren te Nukerke op 12 juli 1906  
en godvruchtig overleden te Ronse op 17 mei 1974,  
voorzien van de H. H. Sakramenten,*

Zalig de man die niet begeeft bij de beproeving en het lijden; want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die God belooft heeft aan hen die hem liefhebben.

Adolphe heeft zijn ziekte met kloekmoedigheid en verbeterheid gedragen. Hij wilde de ziekte te boven komen en streed manmoedig in geduld en lijdzaamheid. Hij wilde leven en bleef steeds blij gezind en vol hoop. Maar de onverbiddelijke kwaal heeft hem overwonnen en Gods wil heeft zich aan hem voltrokken.

Heer, Gij weet hoe diep het heengaan van onze dierbare overledene ons treft, doch in onze smart trachten we moeizaam uw eeuwige raadsbesluiten te begrijpen.

Dierbare echtgenote, ik had nog zo graag bij u gebleven, het leven was mij zo dierbaar en gij ook mij zo lief, maar de Heer heeft er anders over beschikt. Wees kloekmoedig, zoek troost in het gebed. De Heer verlaat hen niet die op Hem betrouwen.

Tenslotte dank voor de liefdevolle zorg die gij mij toekende.

Beminde familieleden en vrienden, dank voor uw genegenheid, voor alle schone uren die wij in wederzijdse vriendschap mochten beleven en vergeet mij niet in uw gebed.

Mevrouw Adolphe PLETTINCKX-FOUCART,

De families PLETTINCKX, VANSCHOORISSE,  
FOUCART en BASTIEN,

*danken U van harte voor uw gebeden  
en blijken van kristelijke deelname in  
hun rouw.*

Begravenissen R. Devos en Zoon, Groeneweg Ronse

